

Boudewijn Blum

Iets over mijn Zelf

LaoZi zegt: Wie zichzelf omschrijft kan niet weten, wie hij werkelijk is



Dus introduceer ik mijzelf maar met een ontmoeting, die Alexander de Grootte had met een wijs mens op een van zijn veldtochten in India. Toen deze verlichte Ziel voor zijn strijders niet aan de kant wilde gaan, vroeg Alexander hem wie hij was. Het antwoord was: ik ben niets en niemand, maar ik ben puur bewustzijn. Door dit antwoord wist Alexander, dat hij werkelijk alles en iedereen was.

Ik weet wie ik ben, dit kan ik niet beschrijven, dus beschrijf ik wat ik heb gedaan en thans doe. Echter dit ben ik niet!

Ik heb een financiële opleiding genoten en ik ken de wereld, want ik woon er zelf in. Ik neem de wereld waar van de fossiele energie, - de creatie van het geld uit het niets, - de chemie en farmacie, - de voedselindustrie, de religies zonder hoger Weten en de main-stream-media!

Ik mocht kennismaken met de inhoud van de Veda's, de Upanishad, kennis die meer dan 10.000 jaar oud is.

Ik geniet van de contacten met mensen. En verder hebben alle activiteiten, die ik heb gedaan bijgedragen aan het hetgeen ik nu mag doen: mensen helpen hun conflicten te duiden en blijmoedig hun PAD te laten gaan. En zo ontdekte ik dat alles, wat ik heb meegemaakt in dit leven, een synchroniciteit heeft met iets en niks toeval of het lot is! Want de beste leraar is hij die zelf het Zelf is geworden.

Bedenk dat alles synchroniciteit in jouw leven is! Niets gebeurt er zonder dat er een andere gebeurtenis plaatsheeft. Dus : "Alles waarvan we ons niet bewust zijn , komt terug onder de vorm van het lot." Carl Gustav Jung.

En dit doe ik nu.

Nadat ik de 5 biologische wetten van arts, oncoloog, bioloog, theoloog dr. Ryke Geerd Hamer had bestudeerd, is het voor mij mogelijk de conflicten, die mensen hebben meegemaakt, te duiden en zichzelf te laten helen... want niemand kan een ander genezen... dat doet het bezielde lichaam zelf, wanneer de oorzaak van zijn conflicten in zijn leven, kunnen worden omschreven !

Ik help mensen de oorzaak van hun conflicten te duiden en waardoor ziek zijn in het lichaam en geest zijn ontstaan. Ze worden geholpen door hun levensopdracht, het Dharma, in beeld te brengen met een levenstabel.

"Je mag altijd je-Zelf vertrouwen, zelfs als de hele wereld aan je twijfelt!" Wanneer je de bezielde biologie van je lichaam kent, kom niet meer in verwarring en blijf je in harmonie met het AL (jouw oorsprong)!

Datgene wat je zoekt ben je al! Puur bewustzijn. Een verborgen schat, die gekend wil worden in deze dualiteit.

Tot slot.

De mens is met zijn bezielde 7 licht lichamen, een zender en ontvanger. Ga in je kracht staan en je komt in verbinding met de energie , het Licht, de Tao, die alle Universa laat bewegen en alle leven bezielt.

Door je bewust te zijn van jouw denken en hoe dit je bezielde lichaam kan veranderen kan je weer coach zijn van je eigen leven. Niets is voor altijd. Wees zonder verlangen, dat de dingen anders zijn, dan ze zijn!